

ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
«ΔΙΑΒΑΖΩ...ΤΑΞΙΔΕΥΩ...ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ...»

Την Πέμπτη, 09/03/17 τα παιδιά του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κλήρου και τα παιδιά της Προδημοτικής είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία και να ταξιδέψουν στον ονειρικό και μαγικό κόσμο των βιβλίων παρέα με τους γονείς τους. Όλα αυτά έγιναν στην Ημερίδα Φιλαναγνωσίας που διοργάνωσε το σχολείο με σλόγκαν το *«Διαβάζω ... Ταξιδεύω ... Ονειρεύομαι ...»*

Η ημερίδα αυτή αποτελεί το επιστέγασμα των δραστηριοτήτων του σχολείου για την υλοποίηση του πρώτου στόχου του ΥΠΠ που αποσκοπεί στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από την προώθηση της φιλαναγνωσίας. Στην ημερίδα αυτή συμμετείχαν επίσης η εκπαιδευτικός και συγγραφέας κ. Έλενα Περικλέους και ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός της κοινότητας κ. Μίκης Γεωργίου.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε έξι μικτές ομάδες και κάθε ομάδα είχε την ευκαιρία να εργαστεί εκ περιτροπής στον καθένα από τους πιο κάτω σταθμούς:

1^{ος} σταθμός: Παραμυθομουρμούσματα (Ταξιδεύουμε στον ονειρικό κόσμο των βιβλίων με οδηγό μας την εκπαιδευτικό και συγγραφέα κ. Έλενα Περικλέους)

2^{ος} σταθμός: Παραμυθομπερδέματα (Μαθαίνουμε - Παίζοντας)

3^{ος} σταθμός: Νότες Παραμυθιού (Γράφουμε και μελοποιούμε τους δικούς μας στίχους για τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών)

4^{ος} σταθμός: Ταξίδι στον κόσμο της Βιβλιοθήκης με την καθοδήγηση του συνταξιούχου εκπαιδευτικού της κοινότητάς μας κ. Μίκη Γεωργίου, στην αίθουσα της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης στο κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κλήρου.

5^{ος} σταθμός: Παραμυθοδημιουργίες (Εικονογραφούμε ένα αγαπημένο μας βιβλίο).

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. Ένα μεγάλο Μπράβο και Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης!

