

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ- οι ρίζες μου.....



Ειρήνη Γιαννακούδη

Στ΄

2015-2016

Η Μικρά Ασία.... Πριν το 1922

- ▶ Ένας μέγιστος εμπορικός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η κοιτίδα πολλών αρχαίων λαών και πολιτισμών. Κατά αυτόν τον τρόπο περιγράφουν πολλοί τη Μικρά Ασία του τότε.
- ▶ Από τους 370000 κατοίκους της πόλης, οι 165000 ήταν Έλληνες. Το ελληνικό στοιχείο, διάσπαρτο σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ανατολίας, μακροήμερευε κυρίως στην κοσμοπολίτικη Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη.
- ▶ Από τα 9.868.706 πληθυσμού της Μικράς Ασίας, τα 2.660.316 ήταν Έλληνες.
- ▶ Οι δε άνθρωποι που ζούσαν εκεί, ασχέτως εθνικότητας, ήξεραν όλοι να μιλούν ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα είχε γίνει "η γλώσσα των εμπόρων και της καλής κοινωνίας".



Η Μικρά Ασία...Πριν το 1922

- Στην Μικρά Ασία ζούσαν, εκτός από τους Έλληνες και τους Τούρκους και άλλοι λαοί όπως τους Αρμένιους, τους Λεβαντίνους, τους Κούρδους και πολλούς άλλους.
- Οι Έλληνες ήταν συγκεντρωμένοι κυρίως στα παράλια (Αιγαίο και Εύξεινος Πόντος) και στην Ανατολική Θράκη.



Η οικογένεια της γιαγιάς μου...

- ▶ Έμεναν στην Κιουτάχεια της Μικράς Ασίας.
- ▶ Ήταν έμποροι και είχαν δικό τους εργοστάσιο με χαλιά που ύφαιναν οι γυναίκες και κατασκεύαζαν μπακιρένια σκεύη, έχοντας οικογενειακή επιχείρηση.
- ▶ Οι γυναίκες τους, εκτός από το ότι ύφαιναν χαλιά για το εργοστάσιο, έφτιαχναν κουρελούδες και τις πουλούσαν.





Η οικογένεια της γιαγιάς μου... Η φυγή

- Τον Αύγουστο του 1922, καθώς ο ελληνικός στρατός υποχωρούσε, έφυγε μαζί και η οικογένεια της γιαγιάς μου.
- Περπατούσαν 4-5 ημέρες (370Km) για να φτάσουν στα παράλια στο Αϊβαλί, όπου με πλοίο φεύγουν για την Καβάλα και στη συνέχεια για την Ξάνθη.
- Φεύγοντας δεν πήραν μαζί τους τίποτα, μόνο ο μεγάλος αδερφός πήρε τις εικόνες από το εικονοστάσι και τις τύλιξε σε ένα μαντίλι. Είναι το μόνο που τους έχει απομείνει από το σπίτι τους.
- Ο παππούς της γιαγιάς μου δεν πρόλαβε να φύγει γιατί τον πήραν οι Τούρκοι και τον μετέφεραν στο εσωτερικό. Από τότε δεν έμαθαν ποτέ τίποτα για αυτόν.



Η οικογένεια του παππού μου...

- ▶ Έμεναν στην Κεσάνη στην Ανατολική Θράκη.
- ▶ Ήταν γεωργοί και είχαν δικό τους αλευρόμυλο.



Η οικογένεια του παππού μου... Η φυγή

- Έφυγαν από την Κεσάνη με ένα κάρο και ότι μπορούσαν να κουβαλήσουν με αυτό, κατευθυνόμενοι προς τον κάμπο της Ξάνθης (Εράσμιο).

