

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΕΡΔΙΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

- 
- Με την ονομασία **Ινδιάνοι** συνηθίζεται να αποκαλούνται γενικά οι **ιθαγενείς πληθυσμοί** της Αμερικής πριν την ανακάλυψή της από τους Ευρωπαίους στα τέλη του 15ου αιώνα. Με την ίδια ονομασία αποκαλούνται μέχρι και σήμερα ορισμένες εθνικές μειονότητες, των οποίων οι ρίζες προέρχονται από τους ιστορικούς αυτούς λαούς. Ορισμένοι από αυτούς τους ιθαγενείς διατηρούν μέχρι σήμερα ένα νομαδικό τρόπο ζωής, ενώ κάποιοι άλλοι αναζήτησαν μόνιμη διαμονή δημιουργώντας μικρές κοινότητες και χωριά, ενώ σε κάποιες περιοχές κατάφεραν να οργανωθούν σε μεγαλύτερες κοινότητες, ακόμα και πόλεις, με πολιτική οργάνωση. Η ονομασία προέρχεται από την πεποίθηση του Κολόμβου ότι έφτασε στην Ινδία, ενώ στην πραγματικότητα είχε φτάσει στην Αμερική και ότι οι κάτοικοι που συνάντησε είναι Ινδοί.
 - Με την εισβολή από την Ευρώπη εξαπλώθηκαν επιδημίες, όπως η ευλογιά, ο τύφος, η ιλαρά κι η διφθερίτιδα, οι οποίες αφάνισαν έως και 110 εκατομμύρια ιθαγενών της Αμερικής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ

Σαν είδος υπό εξαφάνιση μπορούν να χαρακτηριστούν οι Ινδιάνοι, μια και 300 περίπου χρόνια βρίσκονται σκλαβωμένοι και κυνηγημένοι από τους λευκούς κατακτητές τους.

Οι Ινδιάνοι όμως είχαν αναπτύξει μεγάλο πολιτισμό, όπως π. χ. Μάγιας, Ίνκας και είχαν αναπτύξει κυρίως τις ανθρώπινες αξίες που είναι αξίες αρκετά σύνθετες και επεξεργασμένες.

Η πρώτη επαφή με τους Ινδιάνους έγινε στις 12 Οκτωβρίου 1492 από το Χριστόφορο Κολόμβο. Μετά από αυτή την επαφή, ο αριθμός των πιονιέρων που έφταναν στη νέα ήπειρο αυξάνεται ραγδαία. Ο νέος ευρωπαϊκός πληθυσμός, θεώρησε ότι κάθε υπανάπτυκτη φυλή σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, πρέπει να διοικείται από μια πιο ανεπτυγμένη. Έτσι οι Ινδιάνοι θεωρήθηκαν ικανοί μόνο για δούλοι.

Αυτό το συμπέρασμα είναι δείγμα του ρατσισμού και του εγωισμού μιας Ευρώπης που εκείνη την εποχή έμπαινε στο δρόμο της πολιτισμικής αναγέννησης.

Η σχέση με το περιβάλλον

- Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν ό,τι τους πρόσφερε η Γη, το αξιοποιούσαν, καλλιεργούσαν το έδαφος και έπαιρναν ό,τι ήταν αναγκαίο από αυτό.
- Δεν έκοβαν δέντρα συχνά παρά έπαιρναν αυτά που είχαν πέσει κάτω ή ήταν πολύ γέρικα.
- Το κρέας που έτρωγαν ήταν κυρίως από βουβάλια, που η χρήση τους δεν σταμάταγε μόνο σ' αυτό, γιατί για τους Ινδιάνους το βουβάλι είχε πολλές διαφορετικές χρήσεις.

Το Τέλος των Ινδιάνων

- Το μεγαλύτερο ίσως αίτιο της εξολόθρευσης των Ινδιάνων ήταν η ανάγκη που είχαν οι λευκοί κατακτητές για χρήμα και για έδαφος γόνιμο για να καταπατηθεί και να κατακτηθεί.





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ