

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ

Το σπίτι μου βρίσκεται στο Φικάρδου και είναι ένα μικρό σπιτάκι ηλικίας 11 χρονών. Το σπίτι μου το έχτισε ένας κτίστης με την βοήθεια του παππού μου Κωστάκη Κυριάκου.

Εξωτερικά είναι χτισμένο από πέτρες και οι τοίχοι το ίδιο. Η στέγη είναι μυτερή με πολλά καφετί κεραμίδια. Ακόμη πάνω από μερικά κεραμίδια έχει φωτοβολταϊκά, περίπου στα είκοσι. Τα παράθυρα είναι ξύλινα όπως και οι πόρτες. Παράθυρα έχουμε επτά και πόρτες έχουμε για είσοδο δύο.

Η αυλή μας είναι μεγάλη με ένα εκκλησάκι στην γωνία και γύρω γύρω έχει πολλά και όμορφα λουλούδια. Έχουμε ένα κλουβί στο οποίο βάζουμε εμείς τα δύο σκυλιά μας, το ένα είναι μεγάλο και το άλλο είναι μικρό. Επίσης έχουμε κάτω ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και δίπλα από ένα υπόστεγο έχουμε τσουλήθρα και δύο κούνιες .

Η εσωτερική εμφάνιση του σπιτιού μου είναι εξίσου όμορφη. Έχουμε ένα σαλόνι με μία τηλεόραση , ένα ψυγείο, δύο καναπέδες και μία όμορφη και κόκκινη

ξυλόσομπα όπου την ανάβουμε τον χειμώνα που κρυώνουμε.

Έχουμε τέσσερα υπνοδωμάτια και το ένα είναι δικό μου. Ακόμη έχουμε ένα διάδρομο με μία εικόνα της Παναγίας πάνω στον τοίχο. Επίσης μέσα στο σπίτι υπάρχουν δύο μπάνια με μία τουαλέτα το καθένα. Το ένα μπάνιο και η τουαλέτα είναι μέσα στο υπνοδωμάτιο του πατέρα μου και της μητέρας μου.

Το υπνοδωμάτιο μου είναι μικρό και έχει τέσσερα ερμάρια, το ένα είναι του πατέρα μου που βάζει κάποια ρούχα και τα παπούτσια του, το άλλο είναι της αδελφής μου που μένει μαζί μου, το άλλο είναι της μητέρας μου, και το άλλο είναι το δικό μου που έχω τα ρούχα μου. Έχω ένα κρεβάτι που κοιμάμαι εγώ με την αδελφή μου και έχω κι ένα γραφείο όπου κάνω τα μαθήματά μου που μας βάζει η δασκάλα μας. Μου αρέσει το δωμάτιο μου γιατί μπορώ να κάνω ότι θέλω μέσα σε αυτό.

Ως οικογένεια παίζουμε, μαγειρεύουμε, τραγουδάμε, διαβάζουμε και το βράδυ προσευχόμαστε όλοι μαζί πρωτού πάμε για ύπνο.

Για το σπίτι μου νιώθω υπέροχα, δηλαδή νιώθω χαρά, ενθουσιασμό, ευτυχία και ευχαρίστηση προς τους γονείς μου που ζω σε ένα τέτοιο σπίτι και που έχω φαγητό για να τρώω. Επίσης έχω γονιούς,

αδέλφια που μου κάνουν παρέα, που παίζω μαζί τους και που με βοηθούν όταν έχω κάποιο πρόβλημα ή που θέλω βοήθεια για κάτι άλλο.

Λατρεύω το σπίτι μου !!!

Ελένη Κυριάκου Στ΄