

Η δασκάλα που το
κεφάλι της
έγινε καζάνι

Συγγραφέας: Σοφία Μαντουβάλου

Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις «Πατάκη»

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Μια δασκάλα που θα φανταζόταν το κάθε παιδί είναι όπως η κ. Βάσω Χαλάλη.

Η κ. Βάσω Χαλάλη ήταν μια φοβερή δασκάλα με πολλή φαντασία, έτσι και τα παιδιά της τάξης σκέφτηκαν να βγάλουν ονόματα των συμμαθητών τους ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Αυτή η δασκάλα τους έκανε μάθημα με φαντασία ένα από τα μαθήματα της ήταν : «Γιατί δεν αγαπώ τον δάσκαλό μου». Όμως ο διευθυντής την ζήτησε στο γραφείο του. Ήταν για ένα υποτιθέμενο σοβαρό λόγο, για να της πει ότι τα παιδιά δεν μορφώνονται με αυτό το μάθημα που τους κάνει και τέτοια.

Όταν όμως έγινε όπως τις άλλες δασκάλες, το μάθημα δεν άρεσε στους μαθητές της και βαριόνταν συνέχεια. Κάθε πρωί (παλιά) ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά τώρα είναι πολύ λυπημένοι. Μια

μέρα έκαναν πολλή φασαρία και τότε μια δασκάλα τους φώναξε να σιωπήσουν. Εκείνη την στιγμή η κ. Βάσω Χαλάλη έβαλε τα γέλια μαζί με τους μαθητές της !!!
ΤΕΛΟΣ !!!

Πρωταγωνιστές: η Τιμωρημένη Τσίχλα, ο Πιάνω μύγες στον αέρα, Ερωτευμένα κορδόνια, η Αστραπή, το Φτυάρι, η Τσίμπλα ή Αγοροκόριτσο, ο Λόξιγκας, η Σβούρα, ο Κυρία-Κυρία ή ο Πανταχού Παρόν, ο Αϊνστάιν Τσβαιστάιν Ντραινστάιν, το Μασμόθρεφτο Μακαρόνι, το Γελοίο Σοπράνο, οι Κολλητοί, ο Βόλτας ή ο Τρικλοποδιάς, το Σπανάχι, το Γιουβαρλάκι, η Οδοντογλυφίδα, ο Παραμυθάς, το Τσιρότο, η Κατουρίστρα, το Γλειφιτζούρι, ο Δε Λέει Λέξη, ο Οχ Αμάν, η Νιάου, η κ. Βάσω Χαλάλη και ο Διευθυντής.

Ο ήρωας που μου άρεσε:

Ο αγαπημένος μου ήρωας είναι η κ. Βάσω Χαλάλη γιατί ήταν συνεχώς χαρούμενη, γιατί ήταν φιλική με τα παιδιά και προσπαθούσε συνεχώς να κάνει το μάθημα όσο πιο ενδιαφέρον μπορούσε !

7. Τι μου άρεσε από το βιβλίο και εξηγώ γιατί:

Από το βιβλίο μου άρεσε περισσότερο που οι μαθητές έδωσαν ονόματα (δικά τους) στους φίλους τους, κι έτσι ο καθένας είχε ένα διαφορετικό!



Φείδια Σταύρου Στ'