

## Περιγράψω το αγαπημένο μου ζώο

Τώρα θα σας περιγράψω το ζώο μου, τον παπαγάλο Κρις που μιλά. Η ηλικία του παπαγάλου μου είναι 5 χρονών. Επίσης ο Κρις ζει μέσα σε ένα κλουβί σε μια γωνία της κουζίνας του σπιτιού μου. Το απέκτησα από ένα κατάστημα στη Λευκωσία.

Ακόμη ο παπαγάλος μου είναι μικρόσωμος, έχει μπλε φτερά, πορτοκαλιά κοιλιά, κόκκινο κεφάλι και γαλάζια μάτια γιατί έχει ράτσα 'Αφρικαν γκρέι. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι τα φτερά του.

Ο Κρις τρώει ξηρούς καρπούς όπως φιστίκια και διάφορα ειδή τροφών. Του παπαγάλου μου του αρέσει να παίζει ένα παιχνίδι που φτιάξαμε μαζί. Σε αυτό το παιχνίδι οι κανόνες είναι όποιος πει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής.

Με τον Κρις «τρέχουμε» , παίζουμε , μιλούμε και γελάμε πολύ. Μια μέρα ήμουν στο δωμάτιο μου. Δεν ήξερα τι να παίξω . Αμέσως μετά άρχισα να ακούω τον Κρις να μιλάει. Τότε σκέφτηκα να παίξω μαζί του. Έτρεξα στην κουζίνα όπου ήταν κι άνοιξα το κλουβί του. Επειδή βιάστηκα δεν έκλεισα την πόρτα του. Ο Κρις πέταξε έξω. Εγώ φοβισμένος και γεμάτος αγωνία έτρεξα έξω να δω πού πήγε . Έτρεχα από δω, έτρεχα από εκεί δεν τον έβλεπα πουθενά. Σε μια στιγμή σκέφτηκα να κοιτάξω στον δρόμο. Τελικά ήταν στον δρόμο και τον κυνηγούσε μία γάτα. Τσίριξα και έτρεξα να τον πιάσω. Ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο με άκουσε και σταμάτησε αμέσως. Χάρηκα, έπιασα τον Κρις και έτρεξα να πω του κυρίου ευχαριστώ που σταμάτησε. Όταν πήγα μέσα στο σπίτι, τον έβαλα στο κλουβί του και πήγα να πω αυτά που συνέβηκαν στην μαμά μου και σκέφτηκα ότι ήμουν πολύ τυχερός που δεν τον έχασα. Επίσης, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι ο παπαγάλος μου είναι πολύ έξυπνος, αλλά και κάποιες φορές πολύ χαζός!

Εγώ είμαι ένα από τα πιο τυχερά παιδάκια του κόσμου που έχω αυτόν τον παπαγάλο. Α... ναι και κάτι τελευταίο, θέλω ο παπαγάλος μου να είναι πάντα χαρούμενος και υγιής!!!

Λάζαρος Λαζάρου

Τάξη Ε΄