

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Ένα χειμωνιάτικο όμορφο πρωινό όλα στο δάσος ήταν ήσυχα και ειρηνικά. Τα μωράκια του κύριου Κοκ έπαιζαν πάλι πάνω στους πεύκους που ήταν πολύ χιονισμένοι και θεόρατοι, όπως και οι καταπράσινοι και πανέμορφοι πλάτανοι, που ήταν πάντα κοντά στους πεύκους και τους θάμνους, για να ομορφαίνουν τη βεράντα του κύριου Κοκ, που είχε γίνει άσπρη σαν μάρμαρο. Οι γείτονες του κύριου Κοκ έλειπαν από το σπίτι. Όταν ήρθαν τα παιδιά των γειτόνων του κύριου Κοκ, ο Μαξ το σκιουράκι μαζί με τον δίδυμο αδερφό του τον Τιμ δεν κρατιόντουσαν, ήθελαν να παίξουν μαζί με τα παιδιά του κύριου Κοκ. Ο Μαξ και ο Τιμ έπαιξαν μαζί με τα παιδιά του κύριου Κοκ ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση, μπάσκετ, κρυφτό και άλλα.

Όταν ήρθε η ώρα να φύγει ο Μαξ και ο Τιμ, αποχαιρέτησαν τα παιδιά του κύριου Κοκ και έφυγαν, όμως καθώς πήγαιναν σπίτι τους άκουσαν ένα δυνατό, θορυβώδες και ενοχλητικό ήχο κάτι σαν σειρήνες και είπαν να πάνε να δούνε τι είναι.

Όταν πήγαν, είδαν ένα μαύρο πυκνό καπνό, η περιέργεια τους αυξήθηκε και όσο πλησίαζαν άρχισαν να βήχουν περισσότερο. Μια στιγμή είδαν ζώα να φεύγουν, η αδρεναλίνη των μικρών μας φίλων ανέβηκε στα ύψη. Ο Μαξ έτρεμε ολόκληρος σαν να τον είχαν βάλει σε ψυγείο, αλλά και ο Τιμ ένιωθε τρομαγμένος, που έβλεπε τα άλλα ζώα να φεύγουν.

Όταν έφτασαν αντίκρισαν ένα φρικτό θέαμα σαν θρίλερ. Όλα τα βουνά και τα δέντρα καίγονταν και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά αλλά όπως είπαμε και πιο πριν, ο αέρας ήταν δυνατός και ευνοούσε την φωτιά να κάψει όλο το δάσος.

Τα ζώα όμως ανταποκρίθηκαν και για να σώσουν τα σπίτια τους έπιασαν κουβάδες, πήγαν στο ποτάμι, άρχισαν να γεμίζουν τους κουβάδες, να πηγαίνουν προς τη φωτιά και να ρίχνουν το νερό ασταμάτητα. Μετά από τρεις ολόκληρες ώρες φόβου, αγωνίας και άγχους κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά με δυσκολία. Οι άνθρωποι έφυγαν. Ο Μαξ και ο Τιμ κατέβηκαν από το βουνό.

Όλα τα ζώα ένιωθαν και πάλι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί δεν έχασαν τα σπίτια τους και έζησαν αυτά καλά και το δάσος καλύτερα....!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ