



Χάρις Ξυδιά, Τάξη Ε'

## Μια περιπέτεια στο δάσος

Ένα ηλιόλουστο πρωινό η Καμηλοπάρδαλη και η Ζέπρα περπατούσαν αγαπημένες και ευτυχισμένες μαζεύοντας παπαρούνες στο δάσος.

Καθώς μάζευαν παπαρούνες ακούγοντας το κελήδισμα των πουλιών και το θρόισμα των φύλλων, ξαφνικά τους επιτέθηκαν δυο μικρά χαριτωμένα λιονταράκια. Τα λιονταράκια άρχισαν να αγριεύουν γιατί η Καμηλοπάρδαλη και η Ζέπρα μάζευαν τις παπαρούνες που ήταν φίλες τους. Τα λιοντάρια έγιναν κόκκινα σαν παντζάρι. Οι παπαρούνες φοβόντουσαν πολύ και ήθελαν να βρεθούν στην αγκαλιά των λιονταριών. Αλλά ήταν κλεισμένες σε ένα κουτάκι δεμένο με κορδέλα.

Η Καμηλοπάρδαλη που κρατούσε το κουτάκι με τις παπαρούνες έκανε μια κίνηση με τα χέρια της και ξέδεσε την κορδέλα. Οι μικρές παπαρούνες πέταξαν ανακουφισμένες στην αγκαλιά των λιονταριών. Η Καμηλοπάρδαλη και η Ζέπρα έγιναν κατάσπρες σαν μάρμαρο από την αγωνία τους. Τα μικρά χαριτωμένα λιονταράκια άρχισαν να τρέχουν με τις παπαρούνες αγκαλιά προς το λιβάδι με τα πανύψηλα ανθισμένα δέντρα.

Η Καμηλοπάρδαλη και η Ζέπρα λυπήθηκαν πάρα πολύ. Καθώς τα λιονταράκια έπαιζαν με τις φίλες τους τις παπαρούνες, η Ζέπρα και η Καμηλοπάρδαλη μετάνιωσαν που μάζευαν τα μικρά και χαριτωμένα λουλούδια μέσα στη φύση. Περπάτησαν μέσα στο δάσος ακούγοντας το μαγικό

κελαήδισμα των πουλιών για να βρουν τα λιονταράκια και τις παπαρούνες.

- Έχουμε μετανιώσει που μαζέψαμε τις φίλες σας τις παπαρούνες, είπε η Καμηλοπάρδαλη και η Ζέπρα.

- Το ξέρετε ότι δεν είναι σωστό να μαζεύουμε τα μικρά λουλουδάκια από τη φύση; ρώτησαν τα λιονταράκια.

- Ναι, το ξέρουμε! Ήταν λάθος αυτό που κάναμε, είπαν.

- Ωραία επειδή καταλάβατε το λάθος σας θα σας αφήσουμε στην παρέα μας! τους είπαν τα λιονταράκια.

Έπαιξε όλη η παρέα μαζί αγαπημένα χωρίς καβγά. Η μία νοιαζόταν την άλλη. Από εκείνη την ημέρα έπαιζαν αγαπημένα σε εκείνο το λιβάδι ακούγοντας το νερό που κελαρύζει, βλέποντας το μαγικό δάσος με τα πανύψηλα δέντρα και τα ωραία λουλούδια!

Όλες ένιωθαν πολύ τυχερές που απέκτησαν νέους φίλους και μία συντροφιά. Έζησαν αγαπημένα και η μία φρόντιζε την άλλη. Έζησαν αυτές καλά στο δάσος κι εμείς καλύτερα στο σχολείο!!!!

