

Αναμνήσεις του καλοκαιριού

Τις καλοκαιρινές διακοπές μου τις πέρασα πολύ ωραία. Ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο στον Πρωτάρα. Μείναμε εκεί 4 νύχτες και 5 μέρες (την 5^η μέρα φύγαμε το απόγευμα). Μείναμε στο δωμάτιο 11 στο ισόγειο.

Πήγαμε εγώ η μαμά μου και η αδελφή μου. Για να πάμε εκεί χρειαστήκαμε να πάρουμε πράγματα από το σπίτι όπως ρούχα τρόφιμα τις οδοντόβουρτσες μας και άλλα πολλά. Όταν φτάσαμε εκεί συγυρίσαμε τα πράγματα μας και πήγαμε σε υπεραγορά, που ήταν κοντά στο ξενοδοχείο που μέναμε, και αγοράσαμε τρόφιμα και διάφορα ποτά.

Κάθε πρωί που ξυπνούσαμε, η μαμά μας ετοιμάζε το πρωινό. Το τρώγαμε έξω στην βεράντα και μετά έπαιζα με την αδελφή μου στο γρασίδι. Μετά το πρωινό πηγαίναμε στο σπίτι φορούσαμε τα μαγιό μας και πηγαίναμε στην θάλασσα ή στην πισίνα. Η παραλία που πηγαίναμε ήταν πολύ ωραία. Στην άκρη, εκεί που χτυπούσε το κύμα, ήταν γεμάτη πολύχρωμες πετρούλες. Παραπέρα υπήρχαν πανέμορφα κοράλλια και όταν προχωρούσα με την αδελφούλα μου λίγο πιο μέσα στο νερό βλέπαμε πολλά μικρά ψαράκια.

Την 3^η μέρα όταν μάζευα πετρούλες και κοχυλάκια με την αδελφή μου, την Νεφέλη, ξαφνικά σκόνταψε σε ένα μικρό

βράχο κι έπεσε στο νερό, ευτυχώς όμως που ήμασταν στα ξέβαθα και δεν έπαθε κάτι.

Στο τέλος την 5^η και τελευταία μέρα πήγαμε μια τελευταία φορά στην θάλασσα, μαζέψαμε τα πράγματα από το δωμάτιο μας, φορέσαμε τα ρούχα μας, βάλουμε τα πράγματα μας στο αυτοκίνητο κι αφού αποχαιρετήσαμε την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου ξεκινήσαμε για το σπίτι μας.

Στον δρόμο της επιστροφής σκεφτόμουν πόσο όμορφα περάσαμε εκεί ,πόσο ωραία ήταν η παραλία που πηγαίναμε και πόσο ξέγνοιαστα περάσαμε τις διακοπές μας. Ένιωθα λίγο λυπημένη που έφευγα από ένα τόσο όμορφο τοπίο αλλά ταυτόχρονα ήμουν γεμάτη χαρά, γιατί μπορεί οι διακοπές να τέλειωσαν άλλα επέστρεφα πίσω στο σπίτι μου, στους φίλους μου και στο σχολειό μου!!!

ΑΘΗΝΑ ΠΟΥΡΕΚΚΟΥ

Δ' τάξη